

Piratenroute, alle leeftijden.

Ideaal tussen half maart en eind september, ook in de zomermaanden!

Tijdens deze rondreis volg je de Atlantische kust en kom je door vele Piratenstadjes! Het is een leuke afwisseling tussen cultuur (forten/ kanonnen/ pottenbakkers), ontspanning (strand/ bootje/ souks) en lekker eten! Deze reis is erg leuk met jonge kinderen, maar ook voor de iets oudere. De afstanden zijn niet te groot.



Puur genieten in het bootje in Oualidia

- Dag 1 : Aankomst Casablanca. We komen jullie afhalen op het vliegveld. Overnachting Casablanca.
- Dag 2 : Desgewenst bezoek aan de Moskee Hassan II in Casablanca. De komende dagen volgen we de kustroute langs de Atlantische Oceaan. We komen door allerlei dorpjes waar vroeger Piraten huis hielden! Eerste stop vandaag El Jadida. We bezoeken de “citerne portugaise” (Unesco werelderfgoed). Dit was vroeger een opslagruimte voor wapens, en daarna een wateropslagplaats. We wandelen over de muren van de stad en genieten van het heerlijke zeebriesje op het strand. Diner en overnachting.
- Dag 3 : In “Oualidida” bezoeken we een oesterkwekerij. Niet te voet maar met een bootje! We varen naar een verlaten eilandje, waar de kinderen heerlijk kunnen spelen in het water. Ondertussen worden er verse visjes voor ons gegrild. We voelen ons Robinson Crusoe op een onbewoond eiland. Dan rijden we door naar Safi, nog steeds langs de kust. Hier kun je pas echt koopjes doen. Denk aan stoere t-shirts, hippe petjes, schooltassen, sportschoenen en natuurlijk het beroemde aardewerk van Safi. De souks blijven tot 's avonds laat open, als het buiten al lekker is afgekoeld. Het is een drukte van jewelste! Eten en slapen in Safi.

Dag 4: 's Ochtends bezoeken we de pottenbakkers van Safi. Je mag het zelf ook eens proberen, om te zien hoe moeilijk het is. We rijden langs het fort van Safi via de mooie kustroute naar het laatste piratenstadje Essaouira. Jullie zullen overnachten in een mooie riad/villa aan het strand met zwembad.



Essaouira



Plattegrond van El Jadida

- Dag 5-6 Essaouira (vrije dag)
Het idyllische kustplaatsje Essaouira (vroeger de thuishaven van vele zeerovers- in die tijd heette het Mogador) heeft veel te bieden: van prachtige stranden met mogelijkheden van windsurfen en zonnebaden tot kameelrijden en flaneren over de boulevards, fantastisch souvenir-shoppen, heerlijk eten, een levendig vissershaventje etc etc... Je zult je geen moment vervelen!
- Dag 7 Transfer Marrakech. Hier vinden we een prachtige mix van broeiend Afrika, en de Arabische mystiek van 1000-en-1-nacht. Urenlang kun je je ogen uikijken bij de slangenbezweerders en verhalenvertellers op de Djemaa-el-Fna, slenteren door de souks, afdingen op souvenirs. Natuurlijk staat er ook nog wat cultuur op het programma: we gaan een Koranschool bezoeken, waar vroeger wel 800 jongens op school zaten!
Jullie zullen slapen in een comfortabele riad- een klein paleisje midden in de oude medina (incl. klein zwembad en mogelijkheid tot massage)
- Dag 8 Terugvlucht uit Marrakech.

Prijs (auto met chauffeur): Volwassene 650 euro pp. excl. vliegticket
Onder 12 jr: 455 euro excl. vliegticket
T/m 3 jr: gratis

Prijs (self-drive): Volwassene 550 euro pp
Onder 12 jr: 385 euro pp
T/m 3 jaar: gratis
(Kinderkorting op basis van 2 betalende volwassenen)

Te verlengen in Essaouira of Marrakech.

Inbegrepen in de reis:

- 1 alle overnachtingen op sfeervolle locaties voorzien van alle comfort. Eigen badkamer.
- 2 Ontbijt inbegrepen alle dagen, diner dag 2, lunch dag 3.
- 3 Alle vervoer, van het moment dat het vliegtuig landt. In Marokko verplaatsen wij ons tijdens deze reis per comfortabel minibusje of 4x4 incl. En-talige (of naar wens Fr-talige) chauffeur.
- 4 Alle excursies vermeld in het programma
- 5 Bij self-drive: Marokkaanse leen-telefoon met belkrediet en 24/7 NI-talige assistentie onderweg.
- 6 Bij self-drive: Michelin wegenkaart en uitgebreide routebeschrijving met tips onderweg.

Niet inbegrepen:

- 6 Overige maaltijden en drankjes, reken op +/- 5 a 10 euro per maaltijd en 1 euro/drankje.
- 7 Vliegticket. Wij helpen u graag met het boeken van het voordeligste ticket! Reken op 100 à 300 euro pp.
- 8 Entreegelden.
- 9 Zakgeld voor souvenirs!
- 10 Reis- en annuleringsverzekering.
- 11 Benzine bij self drive.



Pirantekening



Potten bakken in Safi

Deze reis is uit te breiden met:

“Piratenroute deel II” zuidelijke route (op aanvraag), een trekking met dromedarissen langs de Atlantische Kust.

www.dades-reizen.nl 073-8886943 KvK 17270539 BTW 148177153B01 Dades Reizen reisorganisator