

iPad magazine  
jaargang 01  
nummer 05  
juli 2012



# hip & hot. magazine

**Zonnig behang**

*Pimp je tuin  
of terras*

**Sportvasten,**  
*wat is dat?*

**Zomerpicknick**

*De leukste  
speeltuinen in  
Noord-Nederland*



# ZONN!

*bereid je voor op de zomer*



*Mens, verbrand je niet!  
De beste manieren om je te  
beschermen tegen de zon.*



**Bikini's Poppytalk Culinair Mannenmode Reizen Strand**





door Dionne Mitterburg

# Marokko

## HOBBELEND DE ATLAS OVER

## EN WIEGEND OP DE RUG VAN EEN DROMEDARIS...

'MAMA,  
DAT WILLEN  
WIJ OOK!'

Terug van een weekje Marokko - Marrakech, de Atlas over, langs valleien en kashba's, de Sahara in, en eindigend in Casablanca- vertel ik mijn kinderen van 2 en bijna 5 aan tafel wat ik allemaal heb meegemaakt. Ze zijn nog nooit in Afrika geweest.

'Marokko is heel mooi!' zeg ik.  
 'Ma-rok-ko...' herhaalt mijn dochter langzaam, alsof ze het voor zich ziet.  
 'Rokkol' papegaait mijn zoontje haar na.  
 'Ja, daar is mama geweest.'  
 'Tietuig!' roept hij.  
 'In een vliegtuig ja.'  
 'Een witte?' vraagt mijn dochter.  
 'Ja, een witte, met rood, en een groene ster erop.'  
 'Vroemmmm...'  
 Zoonlief doet een vliegtuig na.  
 'Hoog!' zegt hij.  
 'Ja, vliegtuigen gaan heel hoog.'  
 Mijn dochter denkt na.  
 'Wat is nog hoger dan de lucht?'  
 'Eh... het heelal. Dat is nog hoger en nog verder en gaat altijd maar door.'  
 Ze slaat het op in haar kleine kleuterhoofdje.

'We gingen ook naar de woestijn,' vertel ik, 'naar de Sahara.'

'Sa-ha-ra?' vraagt ze, 'niet Sarah?'

'Nee, Sahara...'

'O, Sa-haa-ral!'

'Daar is héél veel zand, óveral zand.'

Twee paar fonkelende oogjes.

'En daar, in de woestijn, sliepen we in tenten...'

'Welke kleur tent?'

'Eh... een bruine geloof ik.'

'Niet mooie kleur.'

Een klein fronsje op haar voorhoofd.

'Welke kleur had jij dan gewild?'

'Roze.'

Natuurlijk.

'Roze tenten waren er niet, maar weet je dat de rotsen en bergen soms wel bijna roze waren? Die waren er in hele mooie kleuren. Van oranje tot rood en ook bijna-roze! Zelfs de muren van de wc's onderweg waren roze.'

Dat maakt indruk.

'En in Marrakech zag je ook heel veel roze. Marrakech is een stad.'

'Marratjès...' herhaalt ze.

'Daar zag je vrouwen met roze jurken aan, djellaba's zijn dat, lange jurken in allerlei kleuren. Die dragen ze ook als jas. En ook de muren waren allemaal gekleurd. Heel mooi oranje.'

'Echt?'

'Echt. Want Marrakech betekent eigenlijk ook rode stad.'

'Waarom?'

'Omdat veel huizen er rood zijn, een beetje oranje-rood, of rozerood.'



[www.pillah.nl](http://www.pillah.nl)  
 Tas Marrakech  
 € 54,95



[www.ill.nl](http://www.ill.nl)  
 Marokkaanse hanglamp  
 € 312,50



[www.travelbits.nl](http://www.travelbits.nl)  
 Eilandhoppen Sporaden  
 v.a. € 409,-



[www.elramlahamra.nl](http://www.elramlahamra.nl)  
 Serkussen  
 € 45,-



Ik laat foto's en filmpjes zien van kindjes op straat in dorpjes die we passeerden. Foto's van kasbah's ook ('Een kasteel' roept dochterlief, het spreekt direct tot de verbeelding) en palmbomen. Een foto ook van het uitzicht vanaf **Kasbah Tizzarouine** in Boumalne Dades waar we een nacht verbleven en tussendoor nog een keer terugkwamen voor de hammam. De blik op de vallei, de zalmroze gekleurde huizen, de bergen die in het avondlicht langzaam lila kleuren en in de verte de besneeuwde toppen van de Atlas... fenomenaal!

'Is dat de wereld?' vraagt mijn dochter.



Bo (4): 'Is dat de wereld?'

Foto's glijden voorbij op de iPad. Van de uitlopers van de Atlas tot de Sahara.

'Dat wil ik ook!' zegt ze, als ze ziet dat ik op een dromedaris heb gezeten.

'Ik wil op een kameel zitten, want ik heb nog nooit op niks gezeten, ik zit alleen maar op een stoel!'

Demonstratief vouwt ze haar armpjes over elkaar.

'Wij mogen nóóit ergens op zitten.'

'Zou je dat willen, op een dromedaris in de woestijn?'

'Ja, dat willen wij ook!'

Ik vertel verder, over jeeps en djembé's, over mannen met tulbanden en het 'gekletter' van de qraqebs (een soort Marokkaanse castagnetten) en laat ze er een filmpje van zien. Ik doe het gehobbeld na zoals je in de 4WD zat. Vertel over marktjes, pakezels, oolevaars en nog veel meer. Ze luisteren beter dan ooit, beter dan wanneer er schoentjes aangetrokken moeten



worden of als dochterlief stil moet zitten omdat ik twee staarten probeer te maken. Het is alsof ze alles in zich opnemen.

'En ze drinken zoete muntthee en 's ochtends eten ze pannenkoekjes.'

'Pannenkoekjes?'

'Ja, echt, kleine Marokkaanse pannenkoekjes.'

'Mmmmm...'

'En koekjes vinden ze ook lekker, hele zoete koekjes.'

'Kijken dan...'

Ik laat nog meer foto's zien. Van zwembad tot zandstorm. Ik vind het leuk dat ze meekijken.

'Ik wil daar ook heen!' roept mijn dochtertje.

'Want wij hebben bijna nooit naar vakantie geweest!'





Met haar amper 5 jaar heeft ze minstens 10x gevlogen, dus ik dacht niet dat ze iets te klagen had... Naar Turkije ieder jaar, steeds een ander plekje, en naar Frankrijk ook wel eens, maar dit is wel even iets anders.

'Dat zou leuk zijn hè?' zeg ik terwijl ik me afvraag hoe ik in mijn eentje met twee kleine kindjes zo'n reis voor elkaar moet krijgen. Vooral logistiek. Je sjuwt je een (dromedaris)bult. Met één tegelijk zou nog kunnen misschien. Dat lijkt me best wel gaaf!



'Waar wil je dan heen?'

'Marokkooooo!' zegt ze op een toon van 'Snap je dat nou nog niet?'

Ik glimlach. Banieren zij straks ook door Marrakech, door de smalle steegjes van de soek, terwijl ze over hun knappe bolletjes worden geaaid? Zullen ze de slangenbezweerders zien op het Djemaa-el-Fna? Vergapen zij zich aan alle kleurige koopwaar? Aan mooie doeken, drukke tapijten, gevlochten manden, babouches (sloffen) met glitters, sierlijke sieraden en schattige lantaantjes? Lurken ze voor de grap aan een waterpijp en rennen ze tussen bamboe en palmen door in de aangename koelte van **de Tuinen van Majorelle**? Om zich even later lekker in een paar kussens te laten vallen, iets uit de tajine te proeven en couscous te knoeien? En verse jus d'orange te drinken natuurlijk, want dat kan bijna overal.



Zullen ze spontaan dansen op de ritmes van de djembé of zelf ook eens meetrommelen misschien? Zullen ze hoog bovenop de rug van een dromedaris die immens grote zandbak aanschouwen? Zachtjes heen en weer gewiegd worden, alsof ze een langzaam en zwoel dansje doen? De dromedaris aaien net als ik dat deed; ik die honden en paarden verschrikkelijk eng vind, maar een dromedaris helemaal niet? En hoe zou een tulband ze staan?

Slapen in een grotkamer of in een tent in de woestijn onder duizenden fonkelende sterren? Het kan, Sprookjes bestáán!

Er valt nog zoveel te vertellen. Maar één conclusie heeft mijn dochter in elk geval al wel getrokken: 'In Marokko kan je veel doen.' En zo is het maar net.

Tijd om naar bed te gaan en er verder over te dromen. Over de rozenvallei, de palmenvallei en de vallei van de 1.000 kashba's. En over even zoveel zoete koekjes.

Mijn dochter kan niet wachten. Als we klaar zijn met tandjes poetsen zegt ze: 'Naar Marokko toe! Met z'n drietjes. Nu!'



**Net als in de film...**

En terwijl ik ze een dikke knuffel geef, hun haartjes uit hun gezichtjes veeg, nog een extra kusje op hun zachte wangetjes plant, en even bij ze blijf zitten tot ze allebei ver weg in dromenland zijn, moet ik ineens denken aan een film die ik ooit zag. Een film die me heel erg naar het zuiden van Marokko deed verlangen. *Hideous Kinky*, met Kate Winslet. Super mooie en ontroerende film uit 1998. Naar de semi-autobiografische bestseller van Esther Freud, Freud's achterkleindochter. Over Julia, een alleenstaande hippie moeder die in de jaren 70 met haar dochttertjes van 5 en 7 naar Marokko vertrekt, op zoek naar geluk en de juiste balans tussen vrijheid en hogere levensdoelen enerzijds en de verantwoordelijkheid voor en opvoeding van haar kinderen anderzijds. Ze doet allerlei ervaringen en indrukken op. Ondertussen heeft ze steeds geen geld voor de huur en ontmoet ze Bilal, die de kinderen al snel als vaderfiguur zien. Maar wat wil ze nou eigenlijk? Een man, verlichting? Ze weet het niet.

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Lucy, het meisje van 5. De beelden, de kleuren, de landschappen en de sfeer betoverden me jaren geleden al. Toen ik de film destijds zag wist ik: 'Daar wil ik ooit heen.'

Ik ging er heen. En wie weet doe ik dat ook nog wel eens met mijn kinderen.

Kate Winslet achterna?  
In-sha'Allah.

**ZEKER DΘEN:**

- overnachten in een riad, een soort 'paleisje' (vaak met korting in juli en augustus).
- verdwalen in de soek en je als de avond valt onderdompelen in de sfeer op het Djemaa-el-Fna.
- met een jeep (liefst met chauffeur) urenlang door de uitlopers van de Atlas crossen; zo machtig mooi, zo ruig, woest en kaal.
- de mooie valleien (Rozenvallei, Palmenvallei, Dadesvallei...) en de Todrakloof fotograferen.
- muntthee drinken en 'm net zo proberen in te schenken zoals de Marokkanen dat doen.
- overnachten in een tentenkamp in de woestijn onder miljoenen fonkelende sterren.
- een dromedarisrit maken bij zonsondergang door de zandduinen van Erg Chebbi.
- minstens één keer vroeg op staan voor een unieke zonsopgang in de woestijn.

**MEΤ DADΕΣ REIZEN KAN HET**

Reizen naar Marokko, kleinschalig, anders. Georganiseerd, bedacht, opgezet en meestal begeleid door Astrid, een Nederlandse die al 4 jaar in Marokko woont en inmiddels getrouwd is met Mo, haar Marokkaanse man en ook chauffeur tijdens de reizen.

Ook hele leuke en aparte reizen met kinderen.

**LEUKE WEEΤJES...**

Voor oudere kinderen verzint Astrid van Dades Reizen onderweg vaak quizjes. Ook leuk en leerzaam voor volwassenen, want die weten vaak ook niet alles. Of, zoals een vriend van me zei toen ik over de link tussen wijlen Yves Saint Laurent en Marrakech vertelde: 'Daar moet je over schrijven. Dat weet niemand.'

Ook ik hoorde veel dingen die ik nog niet wist of waarvan ik dacht dat anderen die nog niet wisten.



## ΜΟΘΙΕ ΑΔΡΕΣΤΕΣ



### La Sultana in Marrakech

Mooi! Een verwennerij! Lunchen op het dakterras of er een sprookjesachtige nacht doorbrengen. Genieten gegarandeerd!



### Kasbah Tizzarouine in Boumalne Dades

Overnachten in een grot, Berbertent of suite. Met hammam en zwembad en ook zeer geschikt voor kinderen. En het uitzicht... Dat is helemaal fenomenaal!



### Op bivouac in de woestijn

Slapen in tenten in de woestijn, maar dan wel met echte bedden. Er zijn zelfs douches in het tentenkamp! Avontuur de luxe.



### Jardin Majorelle in Marrakech

Palmbomen, cactussoorten en bamboe, de mooiste planten en bloemen bij elkaar. Niet alleen prachtig om te zien, maar ook heerlijk als je even in de schaduw wilt bijkomen van de drukte van de stad en de dynamiek op het plein, of gewoon als je even op zoek bent naar verkoeling. Een oase in de stad...



### Sqala in Casablanca

Voor een uitgebreid Marokkaans ontbijt (compleet met 4 soorten pannenkoekjes, beleg, fruit en koffie) in de serre of de tuin van dit Café Maure (Moors café), aan de rand van de medina, Boulevard des Almohades.

Fotografie: Denise Miltenburg

Wist je dat...

PRAKTISCHE  
INFORMATIE



## ΜΟΘΙΕ ΑΔΡΕΣΙΕΣ



### La Sultana in Marrakech

Mooi! Een verwennerij! Lunchen op het dakterras of er een sprookjesachtige nacht doorbrengen. Genieten gegarandeerd!



### Kasbah Tizzarouine in Boumalne Dades

Overnachten in een grot, Berbertent of suite. Met hammam en zwembad en ook zeer geschikt voor kinderen. En het uitzicht... Dat is helemaal fenomenaal!



### Op bivouac in de woestijn

Slapen in tenten in de woestijn, met echte bedden. Er zijn zelfs do tentenkamp! Avontuur de luxe.



### Sqala in Casablanca

Voor een uitgebreid Marokk: (compleet met 4 soorten pannenk fruit en koffie) in de serie of de tui Maure (Moors café), aan de rand v Boulevard des Almohades.



**-Vliegen:** slechts 3 en een half uur. Royal Air Maroc is een aanrader. Ook lowcost airlines als Ryanair en Transavia vliegen erop. Ryanair bijvoorbeeld vanaf Eindhoven, al vanaf 80 euro retour. Binnenlandse vluchten ook mogelijk.

**-Reisgids:** afhankelijk van het soort reis dat je maakt: bijvoorbeeld Lonely Planet of Rough Guide (die laatste nu ook in het Nederlands) voor als je gedetailleerde reis- en verblijfsinfo wilt, Capitoal als je juist kiest op details over bouwwerken en zo, en meer achtergrondinformatie wilt, of een dunner gidsje van de ANWB of Marco Polo als de reis al min of meer vast ligt. Voor Marrakech: 100% Marrakech. Ook interessant zijn altijd de boekjes van Te gast in... (Marokko in dit geval).

**-Reisperiode:** het voorjaar is een ideale tijd (aangenaam van temperatuur en alles schitterend in bloei), maar Marrakech is in de winter ook mooi. Voor avontuurlijke reizen is eind sept/okt een aanrader en in de vakanties zijn er juist ook weer reizen met kinderen. In de zomer bijvoorbeeld de Piratenroute langs de kust. Check de mogelijkheden of vraag ernaar via **Dades Reizen**.

**-Reisorganisatie:** Dades Reizen (opgezet door Astrid Emmers die al 4 jaar in Marokko woont; ze is Nederlandssprekend en getrouwd met een Marokkaan; ze weet niet alleen veel, het is ook een gerust idee en er gaan vaak veel meer deuren voor je open.)

**-Verkeersbureau:** veel extra info via de site [Visit Morocco](http://VisitMorocco).

Wist je dat...



## ΜΟΘΙΕ ΑΔΡΕΣΙΕΣ



### La Sultana in Marrakech

Mooi! Een verwennerij! Lunchen op het dakterras of er een sprookjesachtige nacht doorbrengen. Genieten gegarandeerd!



### Kasbah Tizzarouine in Boumalne Dades

Overnachten in een grot, Berbertent of suite. Met hammam en zwembad en ook zeer geschikt voor kinderen. En het uitzicht... Dat is helemaal fenomenaal!



## Wist je...

- dat modekoning Yves Saint Laurent een speciale band met Marrakech had?
- dat heel veel bekende films in Ouarzazate, het Hollywood van Marokko, zijn opgenomen? Denk aan Sheltering Sky, Jewel of the Nile, The living daylights, Sherazade, Cleopatra, Gladiator, Kundun, Ancient Egypt, Kingdom of Heaven, The passion of Christ, Ben Hur en Asterix & Obelix. En dat mannen in die stad/streek hun baard laten staan om te kunnen figureren in films over Afghanistan?
- dat het landschap van de wildlopers van de Atlas soms een beetje Grand Canyonachtig aan doet?
- dat je op bivak in de woestijn, in een tentenkamp, echte bedden kunt hebben, en zelfs een douche en een ochtendjas? Avontuur-de-luxe!
- dat veel hotels in Marokko (zeker de luxe) gewoon wifi en wijn hebben?

oe, de mooiste  
een prachtig om  
in de schaduw wilt  
lek en de dynamiek  
op zoek bent naar

file: Denise Miltenburg

AKTISCHE  
ORMATIE